

# Almanacka 2011

med bilder från det gamla Malax

Almanackan är utgiven av Malax museiförening r.f. och Lions Club Malax Årgång 16.



**Idyllisk vy från Åminne 1960.** Vägen leder ner till fiskbryggan, som byggdes 1960 av John och Lennart Engman, Evert Nordman, Ivar Laine och John Udd. Ån muddrades 1959–1960 av Fant & Co, Solf Gräv & Schakt och Nordins. Alla båthus, utom två, har vass- eller halmtak. Båtarna är förtöjda framför båthusen. John Udds hus är nybyggt. På andra sidan Lillån syns bönehuset Salem med vedlider, längst uppe till höger Laines hus och till vänster Kåpar Jannes. – Flygbild, okänd fotograf. Malax museiförening; skanning 2005 från Marcus Laines bild.



## Aanacko 2011

Almanackan 2011, med bilder och texter från det gamla (primär-) Malax, är den sextonde i ordningen som utges av Malax museiförening och Lions Club Malax. Bilder och texter torde ge lärdomar och eftertankar inför framtiden.



Förutom svartvita månadsbilder presenteras varje månad en bild eller föremål som museiföreningen fått som donation 2010 eller tidigare. Alla föremål har ett likvärdigt kulturellt egenvärde. Föreningen har idag över 21 000 föremål som belyser kulturarvet i Malax.



Redaktionen tackar för bilder och bildförslag som gjorts för almanackan. Alla föreslagna bilder ryms inte med i årets *Aanacko*, men de kan bli aktuella under kommande år.

**Ett Gott År 2011 tillönskas alla!** Tack till annonsörerna för gott stöd! Inkomna medel går till välgörande ändamål i Lions Clubs regi och till museiföreningens kulturverksamhet.

### Lions Club Malax Malax museiförening

*Ansvariga utgivare:* Malax museiförening rf och Lions Club Malax rf. *Almanackans innehåll och utformning:* Karl-Gustav Dahlsten, Britt-Helen Flemming, Siri Hagback (bildtexter), Kent Herrgård, Martin Smedback och Göran Strömfors (layout).

## Aanacko-bilderna 2010

Här några rättelser/kompletterande uppgifter till bilderna i *Aanacko 2010*:

På sidan **Och skidan den slinter ...** är det Inger Blombäck (inte Blomkvist) som är med i skidbilden. Barnen i stora bilden på sidan ... i **sommarens soliga dagar!** bör vara följande fr.v.: stora pojkar bakom är Lars Nyqvist och Håkan Jäntti, Hedvig Nyqvist (med mössa), Sven-Olof Jäntti och stora flickan Kristina Nyqvist. Framför Lars står Mikael Nyqvist och med kortbyxor Lars-Göran Jäntti.

**Bröllopsbilden i juni:** Sofia Stoor och Beata Stor byter plats.

**Viaspojkar i maj:** Det har varit livlig diskussion om den som håller i tidningen är Johannes Malmberg eller Johannes Geberg, "Erkas Hannes". Troligen är det Erkas Hannes som håller i tidningen.

**Juli 2007** (obs årtålet!): Guldine Grägg har meddelat om bilden att det är Arvid Wallin, gift med Helga, född Brännudd, som kör båten förbi Åminne såg. Familjen bodde i Johanneshov, Stockholm, och båten hette *M/s Mariana*. Sonen Bengt tror att bilden är tagen 1959. De besökte Malax två gånger med båten. Ena gången fanns en cykel fastspänd ovanpå kajutan. Arvid Wallin var rikssvensk.

Vid lottdragningen mellan alla uppgiftslämnare gynnade lotten Elma Dahlsten, Guldine Grägg och John Gullholm. De får en gratis *Aanacko 2011*.

## Aanacko-bilderna 2011

**Meddela nya uppgifter om månadsbilderna till: Malax museiförening/Siri Hagback**, Viasvägen 91, 66140 Övermalax, (06) 3654344; email: [siri.hagback@pp.inet.fi](mailto:siri.hagback@pp.inet.fi) Bland uppgiftslämnare utlottas tre exemplar av *Aanacko 2012!*

**Bilden ovan:** prästgården, prästgårdsföhuset och museiföreningens kvarn, *Åddas kväene* eller *Langfäschkväene*. Foto 22 oktober 2010: Göran Strömfors

# Klockaren och kommunal mannen Gustaf Adolf Nessler

**Klockaren var under äldre tid** en synnerligen betrod man i församlingen. Ursprungligen var klockarens uppgift, som namnet anger, att sköta ringningen och klämtningen i kyrkklockorna vid dödsfall i församlingen samt vid olika förrättningar i kyrkan. Med tiden blev klockarens uppgifter allt fler och hans arbetsbörda allt större. Klockaren skulle assistera prästen vid dop, bröllop och begravningar, leda kyrkosången och i många fall också ha hand om barnundervisningen i socknen. Klockaren var näst prästen församlingens främsta tjänare.

Kyrkolagen av år 1686 angav krav på klockaren, hans arbetsuppgifter och kvalifikationer: "Han skal vara ärlig, trogen och flitig, Boklörd, och kunna sjunga och skriva, så att han ther uti kan undervisa Församlingens ungdom. Han skal ock vara Kyrckan trogen, och kyrckoherden och Församlingen lydig, sörja för ringningen och klämtningen, på behörige tider ställa timklockorna, samt taga alt thet i noga ackt och förvar, som honom i händer antvardas och förtros."<sup>1</sup>

Klockaren skulle förr i tiden också kunna betjäna församlingens medlemmar med åderlåtning och ha kunskap och färdighet i vaccination.

Lagen av år 1686 kände endast till två icke-prästerliga tjänster inom kyrkan, nämligen klockaren och organisten. Det



Klockaren Gustaf Adolf Nessler.  
Medaljen som hänger på hans bröst är  
Finska Hushållningssällskapets stora silvermedalj  
som Nessler fick år 1865.

(Originalbilden finns i Malax församlingsarkiv)

var endast i större församlingar som skilda klockar- och organisttjänster inrättades.

I 1869 års kyrkolag delades klockarens uppgifter i musikuppgifter, undervisningsuppgifter och kyrkvaktmästargöromål. Jämsides med klockar- och organisttjänsterna omnämns i den här kyrkolagen en tredje musiktjänst i församlingen, nämligen kantorstjänsten. År 1939 ersattes benämningen klockare med kantor.

Den som sökte en organisttjänst skulle ha kännedom om orgelns konstruktion, stämning och skötsel. Dessutom måste han med orgelns hjälp kunna pålitligt leda den offentliga kyrkosången efter noter.<sup>2</sup>

**En av de många skickliga klockare**, som verkat i Malax och som på många sätt arbetat för ortens bästa, är Gustaf Adolf Nessler. Han valdes till klockare i Malax församling år 1850 och tjänstgjorde i församlingen i över fyrtio år. Redan vid tjugotvå års ålder verkade Nessler som klockare i Kronoby. Därefter var han klockare i Oravais innan han valdes till klockare i Malax.

Nessler var på sin tid en av Österbottens flitigaste jordbrukare och erhöll 1865 Finska Hushållningssällskapets stora silvermedalj.<sup>3</sup>

"Han var skicklig i allt som hörde till klockaretjänsten och även i övrigt en synnerligen driftig man, som på många områden verkade till ortens fromma", skriver Johannes Klockars.<sup>4</sup>

Gustaf Adolf Nessler föddes i Mustasaari (Korsholm) den 30 mars 1824. Han var son till glasmakaren Johan Petter Nessler på Grönviks glasbruk och dennes hustru Stina Maja, född Söderberg.

Gustaf Adolf Nessler gifte sig den 13 oktober 1843 med Eva Stina Gabrielsdotter Loo, född 26 juni 1819 i Mustasaari (Korsholm). Efter Eva Stinas död, den 4 mars 1891, gifte Gustaf Adolf om sig den 27 december 1891 med Brita Maria Mattsdotter Finnilä. Hon var född den 1 september 1854 i Kronoby.

År 1862 åtog sig Nessler att hålla skola på tre ställen i församlingen, fyrtio dagar på varje plats, och dessutom åtog han sig att hålla söndagsskola.

Gustaf Adolf Nessler valdes till den första ordföranden i kommunalstämman i Malax när denna kommunala styrelseform år 1869 efterträdde den tidigare institutionen sockenstämman. Jonas Staf valdes samtidigt till kommunalnämndens ordförande. Nessler kvarstod som ordförande i kommunalstämman i tolv år (1869–1880).

Den 11 augusti 1879 tecknade Gustaf Adolf Nessler ett arrendekontrakt med kvarnägarna Johan Israelsson Mattlar, Jonas Isaksson Bränn, Jonas Johansson Broman med flera om ”femtio års besittningsrätt till qvarnställe och ett derpå uppfördt qvarnhus” vid Långforsen.<sup>5</sup> Den gamla husbehovskvarnen, som Nessler arrenderade och gjorde om till en tull-



Klockaren Gustaf Adolf Nessler och hans första hustru Eva Kristina, född Loo, är begravd på Malax kyrkogård.

quarn med två par stenar, var belägen på södra sidan om Långforsen mitt emot den nuvarande Långfors kvarn.

Nessler deltog också i arbetet med att bilda en folkskola i Malax under slutet av 1870-talet. När Malax första folkskola, Köpings folkskola, började sin verksamhet år 1881 i Daniel Malms gård i Köpingsgränden blev Nessler en av medlemmarna i skolans direktion.<sup>6</sup> Han verkade också för öppnande av det första lånebiblioteket i Malax.

Ännu år 1904 vid fyllda 80 år ljöd för sista gången den äldre klockarens stämma i Malax kyrka.<sup>7</sup>

Gustaf Nessler dog i Malax 1907. Han är begravd på Malax kyrkogård tillsammans med sin första hustru Eva Kristina.

**Håkan Genberg**

(text och bilder)

<sup>1</sup> Kyrkolagen år 1686, cap 24 § 31, 32

<sup>2</sup> Kyrkolagen år 1869, § 264.

<sup>3</sup> Minnesruna i tidningen *Syd-Österbotten*. Tisdagen den 31 december 1907

<sup>4</sup> Klockars J. *Första boken om Malax*, Vasa 1961, sid 210 ff.

<sup>5</sup> ”Guvernörens i Wasa län utslag i anledning af Klockaren Gustaf Adolf Nesslers ansökning om tillstånd att i den så kallade Långforsen i Malax å inom Mattlars skattehemmans egområde i Malax socken få anlägga en tullkvarn med två par stenar. Gifvet i Wasa läns landskansli den 28 oktober 1880.” Vasa landsarkiv.

<sup>6</sup> *Malax skolväsende 100 år 1881–1981*, s. 9 ff.

Redaktör Bengt Broo. Vasa 1981

<sup>7</sup> Minnesruna i tidningen *Syd-Österbotten* tisdagen den 31 december 1907

## Gustaf Adolf Nesslers familj:

**Gustaf Adolf Nessler.** Född 30 mars 1824 i Mustasaari. Död 27 dec 1907 i Malax. Gift 1: o den 13 oktober 1843 med **Eva Kristina Gabrielsdotter Loo.** Född 26 juni 1819 i Mustasaari. Död 4 mars 1891 i Malax. Gift 2: o den 27 dec 1891 i Malax med **Brita Maria Mattsdotter Finnilä.** Född 1 sep 1854 i Kronoby.

### Barn i första kullen:

1. **Gustaf Adolf Gustafsson Nessler.** Född 16 feb 1844 i Iskmo, Mustasaari. Död som barn.

2. **Gustaf Adolf Gustafsson Nessler.** Född 6 sep 1845 i Jungsund, Mustasaari. Död i Tyrvis 11 mars 1884. Han var vid sin död provinsialläkare i Tyrvis. Vid grundande av den första folkskolan 1881 i Malax bidrog han med en penninggåva till sin forna hemsocken Malax.<sup>8</sup>

3. **Johan Wilhelm Gustafsson Nessler.** Född 31 jan 1848 i Kronoby. Död 4 april 1910 i Nykarleby. Gift 20 mars 1880 med **Mathilda Elise Westersträhle.** Född 11 okt 1849. Död 10 feb 1931 i Nykarleby.

Wilhelm Nessler var också klockare och kantor och lika driftig som sin far Gustaf i Malax. Wilhelm kom till Nykarleby som kantor i förra hälften av 1870-talet. Han var klockare i Nykarleby församling 1872–1910. Hans verksamhetsiver och praktiska läggning drev Wilhelm Nessler in på företag av olika art. Sälunda startade han ett tryckeri och var också ensam ägare till den för Nykarleby, Jakobstad och Gamlakarleby samt kringliggande landsbygd avsedda tidningen *Österbottiska Posten* i Nykarleby som trycktes på hans tryckeri och utkom med sitt första nummer år 1884. Hans *filfabrik* för omhuggning av filar var synnerligen uppskattad av fackmän. I början av 1900-talet startade han en *spikfabrik*, och det bör icke glömmas att det var Wilhelm Nessler som införde *elektrisk belysning* i Nykarleby. Nessler arrenderade stadskvarnen vid Nykarleby älv och år 1903 inrättade han stadens första elektricitetsverk i kvarnen – ”en dynamosmaskin för frambringande av elektrisk belysning å gator och torg”. Elföretaget var hans egen affär, tills staden efter hans död övertog anläggningen. Utom allt detta var han även *verkmästare i metallslöjd* vid Nykarleby seminarium från år 1879.<sup>9 10</sup>

4. **Maria Sofia Gustafsdotter Nessler.** Född 25 dec 1849 i Kronoby. Gift 3 aug 1873 med folkskoleläraren Kaarle Kunelius (sedermera folkskoleinspektör). Familjen var bosatt i Nykarleby.

5. **Carl Fredrik Gustafsson Nessler.** Född 8 feb 1852 i Kronoby. Död 15 maj 1922 i Sitka, Alaska.

6. **Josef Gustafsson Nessler.** Född 15 mars 1854 i Oravais. Folkskollärare i Lappfjärd 1878–1919. Död 13 april 1930 i Korsholm. Gift 1901 med Edla Kristina Martola, född 12 dec 1880 i Martois, Korsholm. Död 6 dec 1948 i Borgå. Begravd i Korsholm.

7. **Alexander Magnus Gustafsson Nessler.** Född 14 april 1862 i Malax.

I februari år 1888 anhöll handlanden Alexander Magnus Nessler om ett lån av allmänna medel för inrättande av ett mejeri på Røj hemman i Övermalax. I en tidningsnotis 17 juli 1888 skriver tidningen *Nya Pressen*: ”Det av handlande A. Nessler uppförda mejeriet i Övermalax har numera trätt i verksamhet, men har hittills saknat något som ej gärna bör saknas i ett mejeri nämligen – mjölk.” Den 27 november 1889 skriver *Vasabladet*: ”Handlande Nessler har försålt sitt handelsvarulager till handlande M. Stoor för en summa av 8000 mk. Herr Nessler som därjämte äger ett större mejeri i Malax har för avsikt att resa utrikes på ett år för att lägga sig in i tillverkningen av kondenserad mjölk.”

### Barn i andra kullen:

8. **Gustaf Adolf Gustafsson Nessler.** Född 8 april 1893 i Malax. Död 25 april 1893 i Malax.

**Håkan Genberg**

<sup>8</sup> Minnesruna i *Wasa Tidning* tisdagen den 18 mars 1884

<sup>9</sup> Hedström, E. *Nykarleby – Min barndoms och min ungdoms stad*. Jakobstad 1958. s.139 ff.

<sup>10</sup> Björklund Matts. *Klockare och organister i Nykarleby församling 1809–1899*. Åbo 1992





























Allmogekultur - Museitragård - Textilier - Bruksbåtar från Österbotten - Fisketraditioner - Vandringsleder - Arkeologi - Kulturmiljö



Brinkens museum  
Malax

Öppet efter midsommar. Se <http://museum.malax.fi/>



Kvarkens båtmuseum  
Åminne



**MALAX**



Järnåldersleden, Storsjön  
Fäbodstigen, Molapne

Stigarna, fäbodstugan och fähuset är öppna året om.

**Besök museiområdena!**

**MUSEIFÖRENING rf**

**Välkommen 2011!**

Bilderna fr.v.: Museitragården vid Brinkens museum, vid grinden till Kvarkens båtmuseum, Fäbodstigen i Molapne. Foto: Maggan Lindholm (1), Göran Strömfors (2-3).



## ETIK

**BETRAKTA** Din dagliga gärning

som ett kall. Sköt det på sätt som skapar tillit och förtroende. Sträva efter att göra Ditt arbete framgångsrikt. Du må betinga Dig skäligen ersättning för Din möda, men icke söka vinna orättmätiga fördelar.

**KÖP** icke Din framgång på en annans bekostnad. Var lojal mot Dina medmänniskor och ärlig mot Dig själv.

**HANDLA** alltid osjälviskt. Om tvekan uppstår beträffande riktigheten i Ditt handlingsätt, uppträd så mot Din nästa, som Du önskar att denne skulle uppträda mot Dig.

**GÖR** vänskap till ett mål, icke till ett medel. Sann vänskap fordrar ingenting för egen del och får aldrig göras beroende av ömsesidiga tjänster.

**FULLGÖR** Dina medborgerliga plikter. Var lojal mot Ditt land och Ditt samhälle i både ord och gärning.

**BISTÅ** Dina medmänniskor i deras svårigheter. De sörjande behöver Ditt deltagande, de svaga och nödlidande Ditt stöd.

**VAR** försiktig med Din kritik och frikostig med Ditt beröm. Bygg upp i stället för att riva ned.

## Bästa Malaxbor!

I vår kommun har Lionsklubben verkat i mer än tre decennier. Genom olika aktiviteter som åtnjutit ett gott stöd bland befolkningen har vi kunnat stöda det som står lionismen nära: arbete med ungdomen och den äldre generationen.

Vårt mål är att också framöver genom gott samarbete kunna hjälpa till med en insats där det behövs.

Under åren 1995–2009 har Lionsklubben årligen utsett *Årets Storjetar*. År 2011 kommer *Årets Storjetar* på nytt att utses.

Tack för att du stöder Malax museiförenings och vår verksamhet genom att köpa Aanacko 2011.

## Lions Club Malax

**Årets Storjetar:** 1995 Leif Sjöström, 1996 Mirjam Wahlmann, 1997 Ralf Norrman, 1998 Siri Hagback, 1999 Britt-Helen Flemming, 2000 Niklas Sandqvist, 2001 Toivo Kultti, 2002 Håkan Malm, 2003 Lorenz Uthardt, 2004 Sven och Lars Hemming, 2005 Folke Forsberg, 2006 Johan Carpelan och Mikael Ljungqvist, 2007 Göran Strömfors, 2008 Karl-Johan Sjöström, 2009 Fredrik Smulter, 2010 ingen utsågs till Storjetar. Är du intresserad av vår verksamhet? Kontakta då vår president Tommy Svevar.